

Jaargang 8, nr. 10, november 2023

Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » Regiokerkendag 2023
in woord en beeld
- » Warme jassen
- » OM VREDE



Protestantse Gemeente
Bathmen - Okkenbroek

De wereld staat in brand

Deze uitspraak hoor ik helaas veel te vaak. Gezien alle ellende die er wereldwijd ondertussen plaatsvindt, denk ik dat ook:

De wereld staat in brand

Maar tegelijk denk ik zelf vaak: Wat voel ik me bevoorrecht. Dat ik woon waar ik woon. In een land met zoveel goede voorzieningen. In een woonplaats waar ik me vrij voel. Kan denken wat ik wil en schrijven wat ik wil, zoals nu voor dit Baaken. Natuurlijk zijn er wel grenzen, maar angst om in de gevangenis te komen hebben we hier niet. Hoe ik er toe kom om hierover te schrijven? Afgelopen week was er weer een Meet and Eat georganiseerd door stichting Present. (Gastgezinnen nodigen asielzoekers uit). Ook wij namen deel en ontvingen een Turks echtpaar dat moest vluchten, omdat zij niet wederom in de gevangenis wilden belanden in hun eigen land. Mogelijk schrijf ik er later nog meer over. Voor nu hoop ik dat iedereen IN VRIJHEID en met plezier alle teksten leest en de foto's bekijkt. Er was de afgelopen maand weer heel veel te beleven in onze kerken.

Ik wens u een goede herfst en mocht het hard waaien een uitspraak van Loesje:

Een goede herfstwind waait gedachten op een rij.

Wil Mandersloot



© 2013 J.B. Janssen
 'K heb toch liever een storm
 in een glas water...

Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Inhoud

Jaargang 8, nr. 10, november 2023

2	Inhoud en redactie
3	Overweging
4-5	Kerkenraad
6-7	Pastoresteam
8	Licht dat niet loslaat
9	Kerkrentmeesters/ Diaconie
10-11	Diaconie/ZWO
12-13	In Memoriam
14-17	Regiokerkendag in woord en beeld
18	Om vrede
19	Van het kerkelijk erf
20	Bezinning en ontmoeting
21	Bij de vieringen
22	Vieringen
23	Colofon
24	Strip Dominee de Heer

Bij de voorpagina:

Kinderen vermaken zich opperbest tijdens de Regiokerkendag.





De voorgangers van de Protestantse gemeenten van Deventer, Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek sluiten aan bij het jaarthema van de PKN 'Ga Mee!' door hun gedachten hierover te laten gaan. Deze keer de bijdrage van ds. Henk Schuurman, predikant van de gemeente Colmschate-Schalkhaar.

Willen jullie soms ook weggaan?

Een van de bijbelteksten die diep bij mij binnenkomen is deze vraag van Jezus. Je vindt 'm in Johannes 6. Jezus heeft woorden gesproken die voor zijn hoorders haast onverteerbaar zijn. Daarop keren veel leerlingen zich van Hem af.

Dan vraagt Jezus aan de twaalf: "Willen jullie soms ook weggaan?"

De 'beweging van Jezus' – om het zo te zeggen – dreigt spaak te lopen. Er blijft nog maar een handvol volgelingen over. Je zou verwachten dat Jezus tegen hen iets zou zeggen als: "Maar jullie – jullie blijven toch wel?" Maar het tegendeel is het geval. Jezus is niet krampachtig bezig zijn volgelingen bij zich te houden maar geeft hen alle ruimte weg te gaan. Juist door de vraag te stellen: 'willen jullie soms ook weggaan', doet Jezus een beroep op zijn leerlingen bij zichzelf te rade te gaan. Willen zij deze rabbi nog langer volgen, ook als wat Hij zegt niet altijd mooi en aardig is?

Dat is wat mij raakt: wil ik en willen wij Hem trouw blijven, in een tijd van kleiner wordende kerkgemeenschappen? Het is een nuancering op ons jaarthema 'Ga mee!'. Dat is een hartelijke uitnodiging waar niks mis mee is. Maar Jezus' vraag doet een beroep op ieders persoonlijke geloof. Waarom zou je meegaan? Waarom ook niet weggaan? Wat is het dat je doet blijven? Petrus antwoordt namens de twaalf: "Naar wie zouden wij moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven." Met andere woorden: U spreekt woorden die er toe doen, die hout snijden – en daarom blijven wij. Of, in het kader van het jaarthema: daarom gaan wij met U mee.

Het is een goede oefening, voor jezelf of met anderen, Jezus' vraag bij je binnen te laten komen en daarop een antwoord te geven.

Wat doet jou meegaan – of afhaken...?

Getuige de afbeelding is het geen nieuwe vraag.

ds. Henk Schuurman



Alleen met het hart ...

De complexe situatie in Israël en de Palestijnse gebieden leidt, net als overigens de oorlog in Oekraïne, tot heel veel discussies aan de bekende praattafels. Feiten en meningen worden op tafel gelegd, alsof deze oorlog met 'hersenswerk' te beëindigen is. En al snel gaat het dan nog maar om één vraag: aan welke kant sta je. Daar tegenover staat het gedicht "Geen goede kant" van Dolf Jansen dat ik las in Trouw. Tot drie keer toe zegt hij daarin: 'Er is geen goede kant, alleen de kant van vrede'. Als kerk willen we dat ook uitdragen. Daarom hebben we er voor gekozen een vredevlag bij onze kerken op te hangen en niet een vlag van één van de strijdende partijen.

De 'kant van vrede' vraagt om een andere



manier van kijken. Als we blijven kijken met onze ogen en hersenen, dan komen we niet verder dan de praattafels. Nee, de 'kant van de vrede' vraagt om kijken met je hart, met betrokkenheid en compassie. Antoine de Saint-Exupéry schreef het sprookje De Kleine Prins. Het lezen waard en dat kan sinds kort door Herman Finkers ook in het Twents (Et Heanige Preenske). Op een gegeven

moment is het Prinsje op zoek naar vrienden en ontmoet een vos. Ze komen in gesprek over vriendschap en enig (bijzonder) zijn voor elkaar. Als het Prinsje weer afscheid neemt van de vos, vertelt de vos zijn geheim aan het Prinsje: alleen met het hart kun je goed zien, het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.



Voor 'zien met je hart' is in het nieuws, in sociale media en politiek vaak maar bitter weinig ruimte. Tegelijk zien we, als we goed opletten, steeds opnieuw voorbeelden van mensen die dit wel doen. Die oog hebben voor slachtoffers aan beide kanten van de oorlogen of, dichterbij, ruzies en misstanden. Voor mensen die lijden onder het geweld waar machthebbers kennelijk niet zonder kunnen.

Onze bijbel staat vol met verhalen van Jezus die het 'zien met je hart' telkens weer in de praktijk bracht. Laten we ons daardoor steeds weer laten inspireren. Want als we met het hart zien, zien we wat wezenlijk is. En vinden we de 'kant van vrede'.

Frits Mandersloot



De vader zegt:

*Mijn dochter was op dat festival
Ze straalde de hele nacht
Een supernova een felle vlam
Dansend tot de ochtend kwam
Ze is zo mooi, haar hart zo zacht
De dag brak en de hel brak los
Hun jeugd en hun levens geroofd
Waar gedanst werd lagen lijken
Ik kan niet naar de beelden kijken
En waar ze nu is past niet in mijn hoofd
Er is geen recht
Er is geen hoop
Spaar me je gebeden*

*Er is geen goede kant
Alleen de kant van vrede*

De moeder zegt:

*Ik woon in Al Zahra niet ver van de kust
Zo lang mijn huis er nog staat
Voor wie t memo heeft gemist:
Ik ben moeder van vier, geen terrorist
En weiger te leven in afkeer en haat
We kunnen niet blijven en kunnen niet weg
De bombardementen gaan door
Mijn kinderen staren, of huilen zacht
'Hier zijn we veilig, de hele nacht'
Lieg ik ze elke dag voor
Er is geen ooit
Er is geen toen
Hou op van lang geleden*

*Er is geen goede kant
Alleen de kant van vrede*

Ik zeg:

*De socials ontploffen van tegen en vóór
De talkshowtafel brandt
Wees niet laf, beken nou's kleur
Als jij vóór dat volk bent dan steun je terreur...
Is dat een pamflet of 'n krant?
Ik wil geen mening en geen debat
Geen leuzen en geen vlag
Geen eindeloze woordenstrijd
Geen Heilig Boek, historisch feit
Maar voor ieder een nieuwe dag
Er is geen keuze
Er is geen partij
Geen argument of reden*

*Er is geen goede kant
Alleen de kant van vrede*

Dolf Jansen, cabaretier en columnist

Gemeenteavond: terugblik

Op 18 oktober hebben we tijdens de gemeenteavond twee onderwerpen besproken.

Verkenning kerkelijk erf Okkenbroek

De commissie kerkelijk erf Okkenbroek presenteerde resultaten van de verkenning. Daarvoor was Alwin Kaasbroek aanwezig die als deskundige deze verkenning heeft uitgevoerd. Hij had als randvoorwaarde meegekregen uit te gaan van het behoud van de kerk voor vieringen. Zijn constatering was dat voor een structureel nevengebruik van het kerkgebouw (naast de vieringen) weinig perspectief is. Daarbij heeft hij meerdere aspecten meegewogen. Advies is daarnaast om kerk en pastorie als één geheel te blijven zien en dus niet bijvoorbeeld de pastorie apart te verkopen. Wel zag hij mogelijkheden om achter op het erf woningen te realiseren. Tenslotte presenteerde hij een aantal opties voor verbeteringen in het kerkgebouw. Uit reacties bleek wel dat die opties verder verkend zouden moeten worden. De commissie gaat nu een definitief advies opstellen voor de kerkenraad van 13 november.

Eén dienst per zondag

In de kerkenraad hebben we eerder besloten vanaf 1 januari 2024 over te gaan naar één dienst per zondag. Op belangrijke feestdagen blijft daarnaast de keuze voor diensten in beide gebouwen open. Aan de taakgroep Vieringen is gevraagd om de kerkenraad te adviseren hoe we hieraan concreet invulling kunnen geven. De taakgroep presenteerde haar eerste advies. De kerkenraad is voornemens om ook daarover op 13 november een besluit te nemen. Voorstel van de taakgroep Vieringen is om uit te gaan van drie vieringen per maand in Bathmen, één viering in Okkenbroek (op de derde zondag van de maand) en de dienst op een vijfde zondag in een maand ook in Okkenbroek te houden. Daarnaast adviseert de taakgroep om in 2024 in de periode mei tot oktober ook in Bathmen, net als in Okkenbroek, de dienst om 09.30 uur te laten beginnen. Aan het eind van 2024 zal dan geëvalueerd worden of dat ook in de volgende jaren gevolgd zal worden.



Enthousiast (1)

Op 4 oktober kreeg ik, net als alle andere professionele werkers in de Protestantse Kerk, een brief in mijn mailbox van het moderamen van de generale synode. Even dacht ik dat dit dagelijks bestuur van onze landelijke kerkvergadering hierin vast een knipooog naar diierendag zou maken, maar de datum was kennelijk toeval. Wel denk ik op mijn beurt zelf aan twee diersoorten in mijn antwoord op de vraag die de brief stelt.

Als een vis in het water

Of ik na de zomervakantie weer met enthousiasme aan het werk ben, vraagt de brief. Als een vis in het water, mag ik wel zeggen. Na al onze tafelgesprekken in het vorige seizoen hadden we ter vervolg in de nazomer twee mooie bijeenkomsten, eerst op de heidag van onze kerkenraad eind augustus in Loo en daarna tijdens een avond in Lettele met veel van de mensen die we eerder al hadden gesproken.

Die avond viel trouwens ook op diierendag.

En dat paste goed. Want één van de vele dieren zijn we in onze kerngroep tafelgesprekken als symbool-dier voor de kerk gaan zien. De kerk lijkt op een honingbij, zeiden we tegen elkaar. Van bloem naar bloem rondvliegend in onze plattelandsgemeenten zorgt ze voor verbinding en kruisbestuiving. Ze laat de bloemen de bloemen en vliegt daarbij heen en weer tussen bloemen en de eigen bijenkorf. Daar wordt honing gevormd, die smaakmaker kan zijn. En van bijenwas kun je kaarsen maken, waarvan één al het verschil kan betekenen tussen donker en niet helemaal meer donker.

Er was meer dat mij na de zomer enthousiast maakte: de startdienst bij korenmolens 'De Leeuw', het kermisweekend en de Regiokerkendag in Bathmen en – op het moment van schrijven het meest vers in mijn herinnering – de viering van het 100-jarig bestaan van de school in Okkenbroek.



Leuk om in gesprekjes namen van onze voorgangers te horen. Spreeuwenberg, zei iemand, De Heer, Verdonk, Bouman ...

Vrij als een vogel

In hun tijd was er nog geen e-mailverkeer en werden brieven nog met de postduif verzonden. Ik weet niet of ooit op die manier de vraag van het kerkbestuur in de brievenbus van hun pastorie is beland of zij weer met enthousiasme aan het werk waren. Dat is vandaag niet vanzelfsprekend, lees ik in de brief uit mijn mailbox: het zijn zowel in de kerk zelf als ook in de samenleving ingewikkelde tijden. En al een paar dagen na 4 oktober zouden de verschrikkelijke gebeurtenissen in Israël en op de Gazastrook het alleen maar ingewikkelder maken en vooral diep, diep droevig.

Naast de vis noem ik daarom de vogel als tweede diersoort om nog iets te zeggen over mijn enthousiasme. Dat wil ik zeker niet voorbij laten vliegen aan alles wat in onze tijd bang, boos, bedroefd en onzeker maakt. Wel merk ik hoe ik juist in mijn domineeswerk zo vrij als een vogel ben om rond te vliegen. En dat is echt heel anders dan een vlieger zijn in de hand van een vliegeraar, die altijd aan een touw vastzit en maar een beperkte reikwijdte heeft.

Volgende maand neem ik je mee naar waar ik zoal heenvlieg en wat ik onderweg uitbroed. Eerst maar dit: ja, ik ben enthousiast!

Ds. Gert Wijnstok

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



Gert Wijnstok
tel. 06 104 598 83





predikant@kerkathmenokenbroek.nl

Hanneke Diermanse
tel. 06 125 302 81

Elke dinsdag overdag is Hanneke Diermanse of Gert Wijnstok in Okkenbroek te vinden en tussen de middag in de consistorie van de kerk daar. Loop eens binnen!

'In Gods naam'

Jarig zijn

'Lang zal ze leven in de gloria!' In een volle foyer van Theater Orpheus in Apeldoorn werd ik luid toegezongen op de avond van 17 oktober. Met een groep kerkvrienden had ik genoten van de theatervoorstelling 'In Gods naam' van acteur en zanger Bastiaan Ragas (Lisse, 1971- zelfde bouwjaar 😊).

Zijn vriendschap met een dominee inspireerde hem de Bijbel te lezen.

Dat vindt hij zo fantastisch dat hij er een theatervoorstelling over maakt.

In Gods naam

Bastiaan nam ons mee door de bijbel omlijst met popmuziek en een enkel kerklied en muziek (van Bach tot Presley). Met humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen boeide hij de zaal. Hoe ga je in vredesnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Het was muisstil toen Koning David ten tonele verscheen, Mozes bij het brandende braambos stond en de vader de verloren zoon in zijn armen sloot.



Zoals jij en ik

Met groot enthousiasme vertelt Bastiaan over de bijbel die hem persoonlijk inspireert en die naar zijn idee ook van betekenis is voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan. De bijbel gaat over mensen zoals jij en ik die

zich in de woestijn, in de eenzaamheid van het leven gehoord en gedragen voelen, óók als ze zich niet van hun mooiste kant laten zien. Het draait om compassie, om mededogen, om mensen en menselijkheid.

Opstaan

Bastiaan vertelt van zijn eigen zoektocht waarin hij ontdekt heeft: mens sta op, word wie je bent én wees betrokken op de ander. God stimuleert je anderen te helpen ook op te staan en niet te vernielen maar te bouwen. Dát is het oerverhaal uit de bijbel.

Je moet door het water, door de woestijn, en dan word je bevrijd uit de slavernij, uit wat je klein houdt.

En dat is geen gemakkelijke weg maar gaat met vallen en opstaan.

Op jouw levensweg mag je je gedragen weten.

Stem

'Er zij licht' klonk er aan het begin van de voorstelling. Een vol helder licht scheen in de donkere zaal. Het scheppingsverhaal werd gelezen. Een stem splijt het donker, een lokroep van liefde die leven verwekt.

Deze stem klinkt nog iedere dag waar liefde woont en mensen leven in verbinding met elkaar.

Tijdens het toegezongen worden in de foyer voelde ik mij gedragen door de zingende stemmen. Het ontroerde me. We proosten op een nieuw jaar. Een bijzondere verjaardag. Een kostbare herinnering.

Ds. Hanneke Diermanse



BAOKEN november 2023

Licht dat niet loslaat

Licht, dat sterker is dan alle duister en dat met haar scheppingskracht de aarde beschijnt zodat zij steeds opnieuw tot bloei kan komen – dát waren de gedachten die mij binnenvielen bij het zien van dit schilderij.

Het drong zich aan mij op en ik kon het niet meer loslaten.

Het gebeurde in Ierland, in een pub waar Theo en ik de avond ervoor naar prachtige folkmuziek hadden geluisterd. Toen had ik het schilderij – misschien door de mensenmassa en het gedimde licht – niet opgemerkt. Maar nu, met het ochtendlicht erop, bleef ik ernaar kijken. Dit zou ik wel mee willen nemen, dacht ik meteen, als herinnering aan dit mooie land, aan deze fijne vakantie maar meer nog als een betekenisvol afscheidscadeau van een bijzondere tijd in uw midden. Hier zou ik het cadeau-geld graag aan willen besteden.

Overleg volgde, natuurlijk allereerst met Theo. Hij zou er bij een eventuele aankoop immers ook dagelijks tegenaan moeten kijken 😊. Hij vond het gelukkig mooi, maar in een andere mate dan ik. Daarbij woog voor hem de verhouding tussen prijs en kwaliteit ook zwaarder dan voor mij. Wel vroeg ik mij af of het in onze huiskamer zou passen op de plek die ik in gedachten had. Qua kleur is het natuurlijk behoorlijk aanwezig. We namen een foto en besloten er nog even over na te denken. Dus reisden we 100 km verder naar onze volgende Bed&Breakfast, waar ik een onrustige nacht had

De volgende dag zijn we daarom teruggegaan om de gegevens van de schilderes te achterhalen, want die zouden we bij een eventuele aankoop zeker nodig hebben.

Dat lukte en pas toen kon ik het loslaten en verder genieten van dit prachtige land met z'n overweldigende natuur en z'n vriendelijke bevolking.

Om een lang verhaal kort te maken: het hangt nu in onze kamer en ik ben er elke dag nog blij mee! Het licht raakt me nog steeds en roept de bloemen, de vennen en de grassen steeds weer tot leven. Maar meer nog zegt het mij dat dit licht van den beginne nooit zal doven én ons mensen nooit zal loslaten, wat er ook gebeurt op deze wereld.

Het zal ons blijven omgeven en wij mogen ons daarover blijven verwonderen.....

*Vrede en alle goeds gewenst,
Hanneke Overduin*



Begrotingen 2024 kerk en diaconie ter inzage

Het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie zijn druk bezig met de voorbereiding voor hun begrotingen 2024. Dat zijn flinke klussen maar het is natuurlijk belangrijk dat je een zo goed mogelijke inschatting maakt van de te verwachten financiën in beide colleges.

Ook de landelijke kerk stelt kwaliteitseisen aan de opstelling en uitvoering. De begrotingen moeten ter goedkeuring worden aangeboden. Ook de openbaarheid naar gemeenteleden toe, de terinzagelegging, is strikt geregeld. De beide colleges hebben daarom tijdig een tijdspad gemaakt. Ze hebben het volgende voor ogen:

De begrotingen 2024 worden momenteel besproken in de diverse geledingen. Vervolgens worden ze ter goedkeuring voorgelegd aan de Kerkenraadsvergadering van 13 november. Na goedkeuring worden ze kort daarop ter inzage gelegd aan de gemeenteleden.

Dat gebeurt in eerste instantie op de website www.kerkbathmenokkenbroek.nl. Daarnaast worden ze ook gepubliceerd in het decembernnummer van Baaken dat 1 december verschijnt.

Voor vragen, opmerkingen en bemerkingen kunt u terecht bij de betreffende penningmeesters. Bij de diaconie is dat Jan Stegink (mobiel 06-1928.8652) en bij de kerkrentmeesters Marian Jansen (mobiel 06-5727.2033). Wilt u dat uw opmerking wordt meegenomen in de afwegingen voor de begroting, reageer dan uiterlijk 9 december. Daarna worden ze ter goedkeuring voorgelegd aan het CCBB.

Samengevat:

De begrotingen 2024 zijn in te zien op de website kort na 13 november en in de Baaken-editie van 1 december. Neem een kijkje!



Een kerststuk van De Kleurmeesters van de Parabool

De kerstdagen komen er weer aan. Als diaconie zijn we dan in touw om de oudere gemeenteleden met een kerstgroet en een presentje te verrassen. Vroeger waren dat kerstbakjes en de laatste jaren, nu het aantal ouderen is verdubbeld, een presentje met een extra kerstgedachte. Dit jaar komt het presentje van Stichting Parabool. Al ruim voor de zomervakantie zijn de vrijwilligers en cliënten van de afdeling Kleurmeesters begonnen met het maken van deze sfeervolle kerstgroet. Iedere standaard is handgemaakt en daarmee uniek.



We hopen dat eenieder er nog vele jaren plezier van heeft.

Hoewel we gewend waren om de kerstgroet aan iedereen die 80 jaar geworden is te geven, gaan we mee met de tijd. De 80-jarige van tegenwoordig is vaak nog veel fitter dan vroeger. Daarom willen we de komende jaren de grens voor de kerstgroet optrekken naar mensen vanaf 85 jaar. Dit zal geleidelijk gebeuren. In 2023 betekent het, dat de gemeenteleden die 81 jaar of ouder zijn een presentje kunnen verwachten. Volgend jaar zal dat vanaf 82 jaar zijn, enzovoort. Mocht u vragen hebben over de kerstgroet, dan horen wij dat graag. Een sfeervolle kersttijd toegewenst.

De kerstmiddag voor gemeenteleden van 80 plus en andere geïnteresseerden

In het vorige Boaken is al verteld over de eenmalige, unieke, andere invulling van de ouderen kerstmiddag deze kerstperiode. Vanwege de verbouwing in het Dijkhuis komt er dit jaar als bijzonder uitje een sfeervolle kerstmiddag in de kerk van Bathmen.



Voor zowel de 80-plussers uit Bathmen als uit Okkenbroek en de wijde omgeving van ons buitengebied is deze middag de kerk in kerstsfeer gehuld. Ook andere belangstellenden zijn hierbij dit jaar welkom. Dus ook wanneer u niet in het Dijkhuis woont, of al vaker bij de middagen in Okkenbroek was, bent u dit keer van harte welkom op deze gezamenlijke kerstmiddag op

woensdag 20 december. De muziek zal worden verzorgd door Ingeborg van Dokkum en de Cantorij. De bijeenkomst is van 14:30 tot 17:00 uur. Met een hapje en een drankje zullen we ditmaal de middag afsluiten.

Mocht het vervoer lastig zijn, dan kunnen we dit met vrijwilligers opvangen. Vraagt u het Gerard Fransen of 1 van de diakenen bij u in de buurt.

Actie Kerstengel

De afgelopen jaren hebben we gemeenteleden en dorpsgenoten kunnen verrassen met de Actie Kerstengel. Ook dit jaar horen wij graag of u daaraan mee wilt doen. En of u mensen kent, voor wie deze winter de kerstperiode ook een zware periode kan zijn.



Om hen te laten weten dat wij aan hen denken en om hen in de Kersttijd een hart onder de riem te steken, zullen we met vrijwilligers de Kerstengelen verspreiden. Doet u mee?

Het is een stukje warmte van mens tot mens.

U zult er geen spijt van krijgen, maar merken dat de kerstgedachte nog altijd springlevend is.

Opgave voor deelname en het doorgeven van namen voor de kerstengelen groet kan bij de diaconie.

U kunt een diaken aanspreken, of bellen naar:

Tonny Oplaat tel. 0580-541260 of 06-13166996

en mailen naar het algemene mailadres diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl.





Warme jassen

Inzamel actie

Heb jij een warme jas nodig? Kom deze dan gratis afhalen op onze locatie. Wil je helpen? Laat dan een warme jas of andere benodigdheden achter op onze locatie.

Wat hebben wij nodig?

- ✓ Sjaals
- ✓ Winter jassen
- ✓ Mutsen
- ✓ Handschoenen
(Mits in goede staat)

Wanneer?

1 tot en met 30
November 2023

Locatie:

De Botermarkt,
Kleine Poot Deventer

Meer informatie?

<https://www.facebook.com/caritaslebuinusparochie>



U weet het vast wel ...

Douwe Egberts zegeltjes en de zegeltjes van de pickwickthee kunt u nog steeds inleveren bij Wil Mandersloot.

Woertmansweg 30

De voedselbank is er elke keer weer heel blij mee, omdat zij voor elke 500 punten een gratis pak koffie kunnen uitdelen aan de mensen die een beroep moeten doen op de voedselbank.

INZAMELPUNTEN:

Marlies ter Horst: VEGERINKSKAMP 38 B in BATHMEN

Dorpskerk Bathmen: Elke zondag in november VOOR 10.00 uur of na de dienst tot 12.00 uur
Van 1 november tot 30 november kunnen de artikelen ook **gebracht** en **gratis gehaald** worden op de BOTERMARKT, Kleine Poot 1.

De jassen die overblijven worden aangeboden aan een recyclebedrijf dat van jassen hoedenplanken voor auto's maakt.



Wilhelmina Gerritdina Broekhuis – Klijn Velderman

Woensdag 20 september overleed Mientje Broekhuis in de leeftijd van 87 jaar. Mientje werd geboren in Epse als oudste in het gezin van drie kinderen. Al jong hielp Mientje thuis mee. Na haar huwelijk met Teunis op 30 september 1960 woonden beiden op de boerderij "de Pöste" aan de Broekhuisdijk. Mientje wist van aanpakken en deed later ook met veel plezier de administratie. Ze was een zorgzame moeder voor Toosje en Wim en later werd zij superoma van haar kleinkinderen en oma bijtje voor de achterkleinkinderen.

Mientje was heel sociaal, genoot van activiteiten in de buurt en zat jaren in het bestuur van de buurtvereniging. Ze hielp mee bij optochten en speelde met plezier toneel. Jarenlang zat ze in de kerkenraad. Bij de plattelandsvrouwen volgde ze cursussen zoals houtsnijden, schilderen en handwerken. Onder de mensen zijn vond ze heel fijn. Langzaam nam de dementie toe en raakte ze meer in de war. Het was verdrietig om te zien dat ze de grip verloor.

Na de brand op de boerderij in 2018 verhuisden ze samen versneld naar de Polakstraat. De laatste drie jaar werd Mientje verzorgd op Banekate. Teunis bezocht haar dagelijks daarbij vergezeld door hond Pluto. Tijdens de afscheidsdienst op 27 september in de kerk van Bathmen werd haar leven herdacht in woord, muziek en beeld. Centraal stond de trouwtekst uit 1 Samuel 7: 'Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen.'

Zo zal het zijn, voor nu en de tijd die komt.

Ds. Hanneke Diermanse

**Johannes Albertus Bieleman**

Op donderdag 21 september is heengegaan Johan Bieleman in de leeftijd van 89 jaar. Samen met Dirkje woonde hij aan de Rietakker.

Johan werd geboren op 11 december 1933 in Diepenveen in een gezin van zes kinderen op een kleine boerderij. Op jonge leeftijd verhuisde Johan naar Oxe, bij Colmschate. Op de Platvoet-kermis leerde hij Dirkje kennen. Na 9 jaar verkering was op 6 maart 1964 de trouwdag in de kerk van Bathmen. Johan en Dirkje hebben 47 jaar met veel voldoening gewoond aan de Noteboomstraat. Als magazijn-medewerker was Johan werkzaam bij Werle-staal in Deventer. In 1985 kreeg Johan een zwaar hartinfarct en werd afgekeurd voor werk. Een hele verandering maar samen vonden ze hun weg hierin. Johan was actief in de buurt en altijd

bereid om een ander te helpen. Hij genoot van sport kijken op de televisie en was lid van ABS. In 2010 verhuisden beiden naar de Rietakker. Verjaardagen, meeleven met burens en uitstapjes maken met de auto gaf veel voldoening. In 2022 bleek Johan keelkanker te hebben.

Een operatie in Utrecht en een intensief traject van bestralingen volgde. Het ging op en af. Johan leverde steeds meer in.

Liefdevol heeft Dirkje hem thuis, met hulp van burens en thuiszorg, tot het einde toe verzorgd. Op woensdag 27 september was de afscheidsdienst in crematorium Steenbrugge.

In het vertrouwen dat Johan Thuis is gekomen bij God, geborgen in Zijn licht, hebben we gedankt voor zijn leven. Moge de Liefdevolle Dirkje nabij zijn.

Ds. Hanneke Diermanse



Hendrika Blankena – Nekkers



Dinsdag 3 oktober overleed Dika Blankena in de leeftijd van 85 jaar. Dika werd geboren in de Beuseberg in Holten in een gezin van 5 kinderen.

Na haar huwelijk, afgelopen zomer 65 jaar geleden, kwam ze bij Gerrit op de boerderij aan de Helhuizerweg. Er werden drie kinderen geboren: Gerda, Henk en Gerrit. Dika was een lieve en zorgzame moeder. Ze deed het huishoudelijke werk en zorgde voor haar schoonouders. Een echte boerin met hart voor dieren. Het verzorgen en voeren van de varkens, kippen en kalfjes was haar taak. Daarnaast had ze haar werk in de groentetuin en genoot ze van bloemen en planten. Dika was altijd bezig: borduren, sokken breien en dansen bij de volksdansgroep van de

Plattelandsvrouwen én samen met Gerrit bij de "Hoolter Daansers". Voor de kleinkinderen was ze een lieve en zorgzame oma.

De laatste jaren waren niet gemakkelijk. De verwarring nam toe en het lopen ging moeizaam. Gerrit hielp haar zoveel hij kon en zorgde liefdevol. Het verlies van dochter Gerda in 2021 was een grote klap. Meer zorg thuis maakte dat Dika in haar vertrouwde omgeving kon blijven.

Een valpartij bracht haar in het ziekenhuis waar zij overleed. In 'Huis van Herinnering' in Holten was de afscheidsdienst op dinsdag 10 oktober.

Haar kinderen en kleinkinderen spraken liefdevolle woorden. Uit de bijbel klonk Psalm 23 over de goede Herder die waakt over zijn kudde. Bij God mag je zijn.

Moge dit tot troost zijn voor Gerrit en familie.

Ds. Hanneke Diermanse





Regiokerkendag 8 oktober langs beelden van hoop

Met ongeveer 230 mensen uit onze kerkelijke regio waren we op zondag 8 oktober in Bathmen voor de vierde Regiokerkendag.

De kerkdienst had de vorm van een Thomasviering, waarvan het begin en het einde in de Dorpskerk plaatsvonden.

In Cultuurhuis Braakhekke vlak daarbij was in het middengedeelte van deze viering gelegenheid om kennis te maken met beelden van hoop uit de verschillende kerkelijke gemeenten.

Ook kon er buiten worden gewandeld langs bestaande beelden in de dorpskern.

Dat laatste was een idee uit Diepenveen, dat naar deze beelden als beelden van hoop liet kijken. Colmschate nodigde uit tot het vouwen van kraanvogels als teken van hoop voor het kindertehuis in Oekraïne, waarmee de gemeente al twintig jaar contact onderhoudt. Bathmen-Okkenbroek liet zien hoe de kerk daar als een honingbij heen en weer vliegt tussen de bijenkorf en bloemen van velerlei aard in het plattelandleven. Holten toonde het kersverse logo dat vanaf 2024 het beeldkenmerk van de gefuseerde gemeente is en nodigde daarbij uit om zelf woorden en beelden van hoop op papier te zetten. En de Lebuinuskerk gaf ten slotte gelegenheid tot het voeren van gesprekken met mensen die de laatste tijd een hoopvolle activiteit hadden gedaan.

Zo deden we, wat we aan het begin van de viering samen met de cantorij zongen:

*Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Ga met ons mee langs de beelden van hoop.*

Daarbij lazen we in het eerste en laatste gedeelte twee korte fragmenten Genesis 12. Abram, Saraï en Lot gaan daarin, gedreven door bestaansnood, vanuit Charan op reis. En zonder dat hierbij op het hoe en wat van dit 'gaan waar geen wegen gaan' wordt ingezoomd, lees je dan wel al meteen hoe Abram onderweg zegeningen telt, één voor één.

Dat geeft vertrouwen om ook in onze kerkelijke regio de komende tijd stappen te zetten, waartoe het landelijk jaarthema 'Ga mee!' ons uitnodigt. Aan het einde van zowel het eerste als het laatste gedeelte zette Lied 832 ons dan ook in beweging:

*Geroepen om op weg te gaan,
om op te staan, te reizen
naar een land dat God zal wijzen.*

Tijdens deze Regiokerkendag kon bij de koffie en thee traditiegetrouw weer worden genoten van allerlei baksels. En een drukbezochte lunch in Braakhekke sloot deze inspirerende dag af.

Ds. Gert Wijnstok





REGIOKERKENDAG





"Wij gaan op reis langs de weg van verlangen"

Dat zongen alle bezoekers in een volle Kerk op de Regio Kerkendag waarvan ik er ook een was. Er is aan mij gevraagd of ik iets over deze dienst wilde schrijven. Dus moest ik goed nadenken hoe ik deze dienst zag en beleefd heb.

Ik vond het mooi om te zien hoe mensen uit verschillende kerken juist weer één kerk zijn. Misschien een vreemd vergelijk maar ik zie het als een polonaise. Een sliert begint met een paar personen en dan sluiten zich er steeds meer mensen bij aan. Je kent niet iedereen op een feest, maar dat maakt niet uit. De hand op een ander zijn schouder en dan zingen en lopen achter elkaar aan. Je wordt geïnspireerd, meegetrokken of beïnvloed, hoe je het ook noemen wilt door 'iets'. 'lets' waar je aan mee wil doen en dan spring je van de stoel. Ook al lukt het springen niet meer, je hoort er wel bij, je bent wel op het feest.

Toen ik een couplet uit een lied dat wij op de regiokerkendag zongen op mij in liet werken, vroeg ik mij af, waar is de schrijver van dit lied door gevangen?

*"Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost, waar gij U vinden laat?"*

Prachtig toch, ook al blijven er vraagtekens net als in dit lied. Vragen en zoeken naar hoop houdt de polonaise levendig.

Hartelijke Groet Alie Elmerink





We mochten als cantorij, Lebuinuskoor en het koor van de Lichtuskerk meewerken aan deze bijzondere dienst. Vooraf hebben we 2 keer geoefend op donderdagavond. Het was heel fijn om met zoveel mensen te zingen, onder leiding van Ingeborg van Dokkum. We kwamen al zingend de kerk binnen met het lied **'Wij gaan op reis langs de weg van verlangen'**.

Achter de koorleden kwamen vijf dominees uit de regio binnen. De kerk zat vol, zelfs een canon met gemeente en koor klonk prachtig. Na het eerste gedeelte van de dienst was er koffie met thee met iets lekkers. Veel mensen hadden heerlijke dingen gemaakt.

Na de koffie gingen we naar Braakhekke waar we in groepen een opdracht kregen en konden praten over de toekomst van de kerk. Er was ook een mooie wandeling door Bathmen langs de beelden van Hoop. We kwamen in tijdnood, want het tweede gedeelte van de dienst begon weer in de kerk. We zongen bij binnenkomst van de mensen **'Gloria, Gloria in excelsis Deo'**. Het **'Onze Vader'** hebben we gezongen.

We sloten de bijzondere en mooie Regiokerkendag af met het zingen van **'Geroepen om op weg te gaan om op te staan, te reizen naar een land dat God zal wijzen'**.

Dinie Nekkers



OM VREDE

Avondwake en vredesvlag

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne houden we elke woensdagavond van 19.00 tot 19.30 uur een avondwake in de kerk van Bathmen. De nieuwe actualiteit in Israël, op de Gazastrook en de omgeving rondom versterkt alleen maar de noodzaak van een kaarsje branden, liederen en teksten beluisteren en stil zijn. Naast al het tegenover elkaar dat je op de sociale media ziet gebeuren en ook aan praattafels, zijn er ook allerlei initiatieven zoals onze avondwake en het hangen van de vredesvlag aan/bij onze kerkgebouwen. Initiatieven ook van joden, moslims en christenen samen! Laten we met deze initiatieven het verschil maken!

Vredeslied op de Kermis

De verschrikkingen in Israël en op de Gazastrook begonnen twee weken na het zo mooie Kermisweekend in Bathmen. Op zondag was er een Kermisvredesdienst en op maandag mocht ik me in het rijtje scharen van Battumse artiesten. Met als refrein 'All we are saying is give peace a chance' (John Lennon), dat het achtergrondkoor van de mede-artiesten meezong, 'rapte' ik deze tekst, waarbij ook twee vredesvlaggen omhoog werden gehouden:

*Ooit zong John Lennon een lied.
Misschien ken je het nog niet.
Maar of je nu kort of lang geleden bent geboren,
samen kunnen we het op de kermis laten horen!*

*'Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen'
zong later de Scene.
Rood-zwart-wit-geel, met alle kleuren van de regenboog
houd je de vredesvlag voor iedereen omhoog!*

*Er wordt in de kerk om gebeden:
"Geef vrede, Heer, geef vrede!"
Met elkaar kan het elke dag gebeuren:
vrede in alle geuren en kleuren.*

*Met alle kleuren van de regenboog
houden we de vredesvlag omhoog.
Vrede begint bij jou, vrede kun je stichten,
laten wij ons samen hierop richten.*

Groepen 8 op bezoek

Op het moment van typen mocht ik net de twee groepen 8 van de Dorpschool en de Rythmeen in de kerk ontvangen. We sloten het uur rondkijken in de kerk af met het ritueel van de avondwake. 'Vrede begint bij jou, vrede kun je stichten, laten wij ons samen hierop richten.'

Ds. Gert Wijnstok





Mealli Trio

Op zondag 12 november komt het Mealli Trio naar Bathmen. Het trio bestaat uit Tomas Aleksander Plusa – barokviool, Regina Albanez – barokluit en theorbe en Wouter Mijnders – violone. Het trio speelt Italiaanse muziek met een duidelijk emotionele lading, muziek die je echt raakt! Het Italiaanse repertoire is uit de periode 1600-1700.

Tomas Aleksander Plusa studeerde in 2002 af aan de Muziek Grazyna en Kiejstut Basewicz in zijn geboortestad Lodz (Polen). Hij studeerde barokviool aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en aan het Conservatorium te Utrecht.

De Braziliaanse Regina Albanez studeerde renaissance- en barokluit, theorbe en barokgitaar aan het Conservatorium in Den Haag waar zij in 1993 haar studie afsloot.

Cellist Wouter Mijnders speelde o.a in het Leupold Trio, Haydn Trio en Combattimento.

Wouter studeerde aan het Conservatorium in Den Haag en Amsterdam. Hij bespeelt in het Mealli Trio een door Dirk Jacob Hamoen gebouwde Violone groter dan de alom bekend cello.



Concert: Dorpskerk Bathmen. Aanvang: 15.00 uur.

Toegang: € 17,50, Donateurs: € 12,50,

Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.



Gezellige zondagmiddag in de kerk

In het "groene stukje" van de pg Bathmen-Okkenbroek, in de Bathmense Krant, stond een paar weken geleden dat wij elke eerste zondag van de maand een gezellige middag in de kerk organiseren met en voor "alleengaanden". En sommigen van u noteerden dat vast op de huiskalender. Nu moeten we dat berichtje even corrigeren. De volgende zondagen bent u welkom: **5 november - 7 januari 2024 - 4 februari 2024 - 3 maart 2024.**

Wie de zondagmiddag gezelligheid zoekt is van harte welkom vanaf twee uur. We drinken koffie, thee of een sapje en we eten wat lekkers. We praten of kletsen met elkaar, spelen een spelletje en voor je er erg in hebt is het al weer vier uur of half vijf. Wees welkom!

Taakgroep Pastoraat

Koffie in de kerk

Elke derde vrijdagochtend van de maand om 10.00 uur in de kerk van Bathmen. De volgende keer is **17 november**. Laagdremkelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.





Mediteren kun je elke week op zaterdagmorgen om 7.00 uur in het koor van de kerk in Bathmen. **Meditatief wandelen** vanaf de parkeerplaats halverwege de Oostermaatsdijk en een goed gesprek aan de **Stamtafel** in de kerk van Bathmen staan elke maand op het programma, de komende keren 3 november, 1 december om 10.00 uur en 24 november om 11.00 uur.

Ook met de regelmaat van de klok zijn de bijeenkomsten van **Soup en Spirit**, deze maand op 19 november en Ankie Borger weet waar (06-34648511).

In verband met de herfstvakantie ging de kring rond de essays van **Jonathan Sacks** de eerste keer niet door en gaat die nu van start op woensdag 8 november 20.00 uur in de kerk van Bathmen. En voor de **Preek van de leek** door Jackie van Beek, de directeur-bestuurder van 't Dijkhuis, is de nieuwe datum van zondag 28 januari gevonden, 16.00 uur in de kerk van Bathmen.

Naast alle revueplezier deze maand in Braakhekke kun je donderdag 30 november ook naar de **film** in Ons Centrum in Okkenbroek. En vóór het kijken naar '**Children of Nature**' kun je eerst al een hapje eten. Inloop vanaf 17.30 uur, samen eten om 18.00 uur, start film rond 19.00 uur. Meer informatie en opgave hiervoor bij Theo Overduin (06-82711812)

En in de categorie pop-up: **ouders van kinderen in de leeftijd van de basisschool** zijn op dinsdag 14 november van 20.00 tot 21.30 uur welkom bij Teuny Scholthof, Ter Hunnepeplein 21. Geef je op bij Gert Wijnstok (06-10459883).

Heilige grond

Ons land heeft een beperkte oppervlakte. Die grond is in gebruik door de mens (woningen, wegen, kantoorgebouwen, enzovoorts), door de boer (grazige weiden, stallen) en de natuur (bos en recreatie). Die grond is kostbaar. Wie maakt aanspraak op welk stuk grond? Wie heeft recht op welk stuk grond? En hoe is het gesteld met de kwaliteit van onze grond?

Wat is heilige grond?

Allemaal vragen die er voor ieder van ons toe doen. Wij willen er graag met u en met drie gasten (Christian Klein Koerkamp, Theo Mulder en een ambtenaar van de gemeente Deventer) over in gesprek.

U bent dan ook van harte welkom op woensdag 29 november 2023.

Waar: Stadsboerderij Heerlijkheid Linde, Slinkmansweg 2, 7433 PC Schalkhaar

Hoe laat: 19.00 uur voor wie mee wil doen aan de rondleiding
en 20.00 uur voor de inhoudelijke avond.

Mogen we u daar ontmoeten? Aanmelding is nodig i.v.m. de beperkte ruimte.

Aanmelden kan via: kenn_teriele@live.nl

Wergroep Landbouw en Kerken



Oecumenische vespers

De oecumenische vespers gaan binnenkort weer van start, op de tweede en vierde zaterdag van de maand van oktober tot Pasen, dit jaar op 31 maart 2024. Dit wordt het 51-ste seizoen van deze oecumenische activiteit in BOL-verband (Bathmen-Okkenbroek-Lettele).

Samen zingen, naar bijbelteksten luisteren, bidden en mediteren, om tot rust te komen na de week, en als voorbereiding op de zondag.



Dorpskerk Bathmen, om 19:00 op zaterdag

14 en 28 oktober 2023

11 en 25 november

9 en 23 december

13 januari 2024

zondag 21 januari 10:00 begin van de Week van Gebed

voor de Eenheid, in Lettele

dinsdag 23 januari, 19:00 Okkenbroek,

woensdag 24 januari, 19:00 Lettele

zaterdag 27 januari, 19:00 Bathmen

10 en 24 februari

9 en 23 maart

Eeuwigheidszondag

Zondag 26 november a.s. is het eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de dienst op deze zondag gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden en een lege plaats in ons midden hebben achtergelaten. Hun namen worden genoemd en wij steken een kaars voor hen aan.

Voorafgaand aan deze zondag organiseren we een lunch op zondag 19 november en nodigen we hen, die de afgelopen twee jaar hun dierbare verloren, hiervoor uit. We hopen op een fijne middag.

Taakgroep Pastoraat

LICHTJESAVONDEN 2023



Op **ZATERDAGAVOND 11 NOVEMBER** (2e zaterdag in november) organiseren wij weer een lichtjesavond in **Okkenbroek** op onze begraafplaats, aan de Okkenbroekerveldweg.

De lichtjesavond vindt **ROND 18.00 UUR** plaats.

Op **ZONDAGAVOND 26 NOVEMBER** is er in **Bathmen** weer de lichtjesavond op de begraafplaats. Anders dan voorgaande jaren is de **aanvangstijd:**

17.00 UUR TOT 18.30 UUR

Er is zeker muziek, er worden weer bijzondere gedichten gelezen, de wensboom is er en nog meer, waardoor dit een waardevol moment wordt om dierbaren te herinneren. Een mooie tekst krijgt u mee als herinnering.



Kijk op de site: www.kerkbathmenokkenbroek.nl voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten.

De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via kerkdienstgemist.nl en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

zaterdag 4 november

18.45 Dijkhuis

Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse

collecte: Diaconie en Kerk

zondag 5 november

10.00 Bathmen

Eredienst met ds. Hanneke Diermanse

Maaltijd van de Heer

10.00 Okkenbroek

Eredienst met pastor Anna van Herwijnen - Holten

collecte: Voedselbank

zaterdag 11 november

19.00 Bathmen

Vesper

zondag 12 november

10.00 Bathmen

Eredienst met ds. Gert Wijnstok

collecte: Wereldiaconaat

zaterdag 18 november

18.45 Dijkhuis

Avondgebed met ds. Gert Wijnstok

zondag 19 november

10.00 Bathmen

Eredienst met ds. Cees Bochanen - Deventer

10.00 Okkenbroek

Eredienst met ds. Johan Weijenberg - Harfens

Kindernevendienst

collecte: Bloemen voor zieken

zaterdag 25 november

19.00 Bathmen

Vesper

zondag 26 november

10.00 Bathmen

Eredienst met ds. Hanneke Diermanse en ds. Gert Wijnstok

Gedenken van de overledenen

collecte: Ronald MC Donaldhuizen

zaterdag 2 december

18.45 Dijkhuis

Avondgebed met ds. Gert Wijnstok

collecte: Diaconie en Kerk

zondag 3 december

10.00 Bathmen

Eredienst met ds. Gert Wijnstok

10.00 Okkenbroek

Eredienst met pastor Anna van Herwijnen - Holten

collecte: Meester Geertshuis

Ecumenisch Leesrooster

5 november, 7e van de herfst	Spreuken 9,1-18	Psalm 43	1 Tessalonicenzen 2,9-13	Matteüs 25,1-13
12 november, 8e van de herfst	Jesaja 48,17-21	Psalm 70	1 Tessalonicenzen 4,1-8	Matteüs 25,14-30
19 november, 9e van de herfst	Ezechiël 34,11-17	Psalm 90	1 Tessalonicenzen 4,9-12	Natteüs 25,31-46
26 november, 10e van de herfst	Daniël 12,1-4	Psalm 97	1 Tessalonicenzen 5,1-11	Matteüs 24,14-35
Eeuwigheidszondag				
3 december, 1e van de advent	Jesaja 63,19b-64,8	Psalm 85	1 Korintiërs 1,1-9	Marcus 13,24-37
alternatieve lezing	Filippenzen 1,1-11			



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar
in een oplage van 620 stuks.

Redactieleden Henk Oplaat
 Martien Vermeulen
 Géke Veldwachter

Opmaak en
eindredactie Henk Broekhuis
 Wil Mandersloot
 Janneke van Schooten



Het volgende **Baaken**
verschijnt op
vrijdag 1 december
Lever kopij uiterlijk
woensdag 15 november
12 uur 's middags aan!
kopij kunt u sturen naar:
redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl

We vragen iedereen die niet op een foto
in Het Baaken wil komen,
zich te melden bij de redactie.
Als u geen bezwaar heeft,
hoeft u niets te ondernemen.

Verschijningsdatum kopij inleveren vóór

5 januari '24

13 december

GOED OM TE WETEN

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>
Kerk Okkenbroek, Oerdijk 228
Dorpskerk Bathmen, Kerkplein 3

Beheer/berichten voor website:

website@kerkbathmenokkenbroek.nl

Scriba

Henk van der Kolk, 06 15408989
scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl

Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 0570 540294
voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl

Predikant

ds. Gert Wijnstok, 06 10459883
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281
predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl

Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996
diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl

Ledenadministratie en aan- en afmelden Baaken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765
kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl

Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714
verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl

Kosterszaken

koster@kerkbathmenokkenbroek.nl

Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met een
van de predikanten

Banknummers

Kerkelijke bijdrage:	NL32RABO0373726511
Algemeen:	NL91RABO0305703714
ZWO:	NL60RABO0305737155
Diaconie:	NL94RABO0305703854



DE SINT
DOET,
ALS IEDER
JAAR, HET
PLAATSJE
BROKKENHOEK
AAN...

WAT FIJN DAT DE ONTVANGST
WEER IN DE KERK KON!

NATUURLIJK! SINTERKLAAS IS
TOCH LEUK VOOR IEDEREEN...!

EH...
DOMINEE...



HIJ
WEER!

ZUCHT.

IK GA WEL
MET HEM
PRATEN...

MENEER VAN DRUTEN, WE HEBBEN
HET HIER TOCH OVER GEHAD BIJ
DE LAATSTE GEMEENTE-AVOND?
DE MEERDERHEID WAS
VÓÓR DE SINTVIERING!

DOMINEE, ALS IK DIE HELE
POPPENKAST WEER ZIE, DIE
KLEREN, DIE ATTRIBUTEN,
DAN MOËT IK WEL
PROTESTEREN...!



ER ZIT ZO'N GESCHIEDENIS AAN
VAST VAN ONDERDRUKKING,
UITBUITING EN MISBRUIK...

WAT GEVEN WE DIE KINDEREN OP
DEZE MANIER MEE? DAT DAT
ALLEMAAL MAAR NORMAAL IS?!

ER IS OVER GESTEMD, MENEER VAN
DRUTEN - DE OUDERS EN KINDEREN
VINDEN HET LEUK!

EN OM HEN
GAAT HET
TOCH?



HMPF.

EN TOCH VIND IK
HET NIET KUNNEN...

...EEN KATHOLIEK IN ONZE KERK!

